



1ο
Γυμνάσιο
Ορεστιάδας

Μικροί Αρθρογράφοι

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Τεύχος 1

Μάρτιος 2022
Τιμή: 1€



Η πόλη μας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:

Μίλα τώρα	2
eTwinning	2
Σχολικός κήπος	3
Τσικνοπέμπτη	3
Ρομποτική	3
Μαθητών έκφραση	4
Για την ειρήνη...	4
Στιγμές γέλιου	4

Η Νέα Ορεστιάδα ιδρύθηκε μόλις το 1923, από Έλληνες πρόσφυγες που κατάγονταν από την Αδριανούπολη και κυρίως από το προάστιο του Καραγάτς ύστερα από τη Συνθήκη της Λωζάνης.

Αξιοσημείωτο είναι πως από τη Νέα Ορεστιάδα διερχόταν το διάσημο τρένο Orient Express.

Η πόλη είναι χτισμένη τετραγωνικά. Η κεντρική πλατεία Ορεστιάδας με το χαρακτηριστικό φωτοβολταϊκό δέντρο (όμοιο του οποίου υπάρχει στο Μιλάνο και σ' άλλες πόλεις του κόσμου) απέσπασε το χρυσό βραβείο στο διαγωνισμό Best City Awards το

2016.

Η (Νέα) Ορεστιάδα είναι μια σύγχρονη ελληνική πόλη. Αν κάποιος θελήσει να επισκεφτεί την Ορεστιάδα θα πρέπει να επισκεφτεί οπωσδήποτε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας. Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας φιλοξενεί εκθέματα της προσφυγικής ιστορίας των κατοίκων της πόλης, τον διωγμό και την εγκατάσταση στη νέα πόλη. Επίσης μπορεί να επισκεφτεί τα «Πεύκα», για να απολαύσεις καφέ στο δάσος, με τα παιδιά να παίζουν ανέμελα στις παιδικές χαρές, ενώ στο θεατράκι παραδίπλα διοργανώνεται κάθε χρόνο στο τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Ανάμεσα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που προσφέρει η πόλη συμπεριλαμβάνονται διάφορες συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις ειδικά κατά την περίοδο του καλοκαιριού.

Η μαθήτρια: Μαρία Δημάκη

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Ημέρα Πολυγλωσσίας

Με αφορμή την ημέρα πολυγλωσσίας, στις 29 Σεπτεμβρίου, στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας με την καθηγήτρια Μούλια Αθανασία το τμήμα μας (B4) συμμετείχε σε διαδικτυακό εργαστήριο με εισηγήτρια την κυρία Eva Pelster του Goethe Institut. Ήταν ένα βιωματικό εργαστήριο στο οποίο ψυχαγωγηθήκαμε με διάφορες δραστηριότητες, όπως ακούγοντας τραγούδια, βλέποντας βίντεο κλιπ με υπότιτλους και κάνοντας ασκήσεις σχετικά με τις σημαίες και τις εθνικότητες των χωρών. Επίσης μάθαμε νέες λέξεις σε πολλές γλώσσες, τις οποίες δεν γνωρίζαμε. Αυτή η δράση μας φάνηκε πρωτότυπη και θα θέλαμε να συμμετάσχουμε ξανά σε κάποια αντίστοιχη!

Οι μαθήτριες:

Τσανακλή Γεωργία

Τονίδη Δήμητρα

Τονίδου Ηλιάννα

Στεφανακίδη Ιωάννα

Η πόλη μας



Ορεστιάδα

ΜΙΑ ΤΩΠΑ!

- Το bullying είναι μία επιθετική, σωματική και ψυχολογική συμπεριφορά που εκδηλώνεται σκόπιμα και επαναλαμβανόμενα στο σχολείο. Σκοπός του είναι η επιβολή και η πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου στο άτομο που το υφίσταται.
- Υπάρχουν δύο είδη σχολικού εκφοβισμού, ο σωματικός και ο λεκτικός. Στον σωματικό κυριαρχούν τα χτυπήματα, οι κλοτσιές και τα σπρωξίματα, ενώ στον λεκτικό, η κοροϊδία, οι διακρίσεις και ο ρατσισμός.
- Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους κάποιος εκφοβίζει τους άλλους. Ένας από αυτούς είναι ότι αυτό το άτομο μπορεί να το έχει υποστεί και να εκτονώνει τον θυμό του στους άλλους. Επιπλέον, υπάρχει περίπτωση να ζηλεύει. Ακόμη, δεν έχουν καμία συνείδηση υπευθυνότητας για τις πράξεις τους και συχνά έχουν ανάγκη να ελέγχουν άτομα.

Για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, αρχικά θα πρέπει τα παιδιά να μην κρατάνε μυστικό και να μοιράζονται τα προβλήματά τους με έναν ενήλικα. Επίσης, καλό θα ήταν να είναι ψύχραιμοι και να μην αντιδρούν. Σημαντικό είναι να προσπαθούν, να αποφεύγουν τις καταστάσεις όπου μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι και να οδηγηθούν σε εκφοβισμό. Τέλος, είναι σημαντικό να μην αφήνουν τον εαυτό τους να κυριαρχείται ή να χειραγωγείται από άλλα άτομα.

Μιλήστε **ΤΩΠΑ!**

Οι μαθήτριες:
Ιωακειμίδη Μαρία- Ιωάννα
Κάκου Παναγιώτα
Καρρά Κωνσταντίνα



Χρήστος Σταφίδας

HAPPY CHRISTMAS — eTwinning Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

- Τα τμήματα A4 και A5 του σχολείου μας συμμετείχαν στο Χριστουγεννιάτικο ευρωπαϊκό πρόγραμμα « Happy Christmas ».
- Οι μαθητές δημιούργησαν χριστουγεννιάτικες κάρτες που στάλθηκαν σε 11 διαφορετικές χώρες. Στη συνέχεια έλαβαν και οι ίδιοι τις ευχές των εταίρων μας και δημιουργήθηκε ο «διάδρομος των ευχών».

Η καθηγήτρια: Καλαντζή Βασιλική



Τι μας είπαν για αυτή τους την εμπειρία;

- «Ήταν κάτι καινοτόμο, πρωτοποριακό και μια ευκαιρία να γνωρίσουμε άλλους ανθρώπους»
Ευάγγελος Κανίδης
- « Ήταν μια πολύ ευχάριστη και διασκεδαστική δραστηριότητα και μία υπερβολικά καλή ευκαιρία για την γνωριμία νέων ανθρώπων»
Ιωάννης Ουζουνίδης
- « Ήταν μια εμπειρία που με έκανε να γνωρίσω νέους ανθρώπους και να περάσω τον χρόνο μου δημιουργικά»
Κωνσταντίνα Καρρά
- « Ήταν μια πολύ διασκεδαστική και διδακτική ε-

μπειρία»

Χρύσα Μυλωνά

- « Ήταν κάτι που δεν έχω ξανακάνει και πέρασε η ώρα ευχάριστα»
Κωνσταντίνα Πολυχρονιάδη
- « Ήταν πολύ ωραία δραστηριότητα καθώς γνωρίσαμε νέους ανθρώπους»
Παναγιώτα Κάκου
- «Ήταν μία εμπειρία που με έκανε να γνωρίσω νέους ανθρώπους και να περάσω τον χρόνο μου δημιουργικά»
Μαριάννα Ιωακειμίδη

- « Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία, διότι γνωρίσαμε καινούριους ανθρώπους και καινούρια έθιμα από άλλες χώρες. Επίσης ήταν κάτι που δεν έχω ξανακάνει»
Κων/νος Χρήστου
- Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό αλλά και υπέροχο καθώς ,μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με άλλα παιδιά από άλλες χώρες και να μάθουμε δικά τους έθιμα»
Χριστίνα Μποϊδίδη
- Μου άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία μου με το eTwinning καθώς ήταν κάτι καινούριο για μένα και θα ήθελα πολύ να λάβω μέρος και σε άλλες τέτοιου είδους δράσεις.

Χρήστος Σταφίδας

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΗΠΟΣ

Μια πρωτότυπη ιδέα μέσω της οποίας όλοι οι μαθητές του σχολείου μας μπορούν να διδάχονται πολλά. Αρχικά μαθαίνουν να σέβονται και να αγαπάνε το περιβάλλον. Επιπλέον τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία του κήπου από την αρχή και συμμετέχοντας καθ' όλη τη διάρκεια και σε όλα τα στάδια υλοποίησής του.

Έτσι και εμείς με τον καθηγητή της περιβαλλοντικής αγωγής (Βιολογία) και σε συνεργασία με τους μαθητές του σχολείου μας αλλά και με επαγγελματίες της περιοχής μας, αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε ένα θερμοκήπιο.

Ο τρόπος που τον φτιάξαμε

Αρχικά, μεταφέραμε τις χρησιμοποιημένες παλέτες σε έναν χώρο στο σχολείο και ξεμοντάραμε τα ξύλα από τις παλέτες. Έπειτα, χρησιμοποιήσαμε κάποιες παλέτες για να στηρίξουμε τα ξύλα τα οποία είχαμε ειδή βγάλει. Στην συνέχεια, τοποθετήσαμε χώμα στα τρία μικρά θερμοκήπια όπου και αργότερα

φυτεύσαμε τους σπόρους μας. Αφού, είχε ολοκληρωθεί η προεργασία τα μεταφέραμε σε έναν χώρο ο οποίος ήταν ηλιόλουστος και συγκεκριμένα στο προαύλιο του σχολείου μας.

Μετά από κάποιον καιρό αυτά που είχαμε φυτέψει μεγάλωσαν χωρίς βοήθεια λιπάσματος και χρησιμοποιήθηκαν γεωυφάσματα για να προστατευτούν. Οι συμμαθητές μας έφτιαξαν μικρά καρτελάκια με την επιστημονική ονομασία τους και τα τοποθέτησαν έτσι ώστε να γνωρίζουμε το είδος του κάθε φυτού.

Τέλος, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με το περιβάλλον.

Ο μαθητής: Ποντορόπουλος Νικόλαος



Ευχαριστούμε για τη βοήθειά τους: θερμοκήπια Κάκος στην κατασκευή, σιδερικά Κυργίδης για τα υλικά, επιπλοποιία Καζακίδης για τα εργαλεία και φυτώριο Παλατσίδης για τα φυτά.

Η ρομποτική στο σχολείο μας

Ένα κουτί με πολύχρωμα τουβλάκια Lego, καλή συνεργασία με τους συμμαθητές μου και χαρούμενη διάθεση.... και το αποτέλεσμα η κατασκευή του Laughy. Οι στιγμές που συναντηθήκαμε για να τον εκπαιδεύσουμε δημιουργικές και πολύ ευχάριστες. Ατελείωτα γέλια.... Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου αποφασίσαμε να εκπαιδεύσουμε τον Laughy και να του διδάξουμε- προγραμματίσουμε να «μεταφράσει» ελληνικές παροιμίες με αντίστοιχες γερμανικές και ιταλικές.



LAUGHY

Κωνσταντίνα Θεοδωρίδη

Ο Laughy, ένα ρομπότ μόνο γνώσεις και καλές στιγμές. Όταν ασχολήθηκα για πρώτη φορά με τη ρομποτική και κυρίως με τον προγραμματισμό ποτέ δεν πίστευα ότι κάποια μέρα θα μπορέσω να δημιουργήσω ένα ρομπότ που να λέει "Γεια" σε διάφορες γλώσσες. Η συγκεκριμένη ιδέα γεννήθηκε στο μυαλό μου από τη στιγμή που είδα μία διαφήμιση για την ειρήνη στον κόσμο με τη συνεργασία όλων των χωρών του κόσμου. Όλο αυτό όμως δεν θα γινόταν χωρίς την πολύτιμη βοήθεια των συμμαθητών μου.

Στεφάνια Ζαχαριάδη

Η Τσικνοπέμπτη κάποτε...

Η Τσικνοπέμπτη από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήταν από τις πιο αγαπημένες μου μέρες του χρόνου.

Μου άρεσε γιατί τρώγαμε καλά, μασκαρευόμασταν, χορεύαμε γύρω από το γαϊτανάκι και γιορτάζαμε όλοι οι κάτοικοι της πόλης μου μαζί στην πλατεία γιατί γινόταν ο **τσικνομπουρμπούλης!**

Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μας έχει στερήσει ο κόρωνοϊός και ελπίζω σύντομα να απαλαχτούμε από αυτόν!

Σαν παιδί που είμαι και εγώ αυτό μου προκαλεί μεγάλη στεναχώρια και απογοήτευση, διότι ήταν και θα είναι για εμένα μία από τις πιο διασκεδαστικές ημέρες του χρόνου!



Δυστυχώς ξέρω ότι φέτος δεν θα γιορτάσουμε την Τσικνοπέμπτη όπως τις άλλες χρονιές, επειδή έτσι θα προστατεύσουμε όχι μόνο τους συνανθρώπους μας αλλά και τους ίδιους τους εαυτούς μας. Τηρώντας τα μέτρα κατά του κορωνοϊού, όλα θα τελειώσουν συντομότερα χωρίς περισσότερες απώλειες.

Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι να έχουμε υπομονή και αισιοδοξία!!!

Η μαθήτριά: Αθανασία Γιαλαμίδη



Ερέν Αππουραχμάν

Μαθητών έκφραση...



Ευγενία Αμπελίδη



Ιωάννης Ουζουνίδης



Κυριακή Σιάφκου



Στο σχολείο μας λειτουργεί διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός! Εκπέμπει κάθε Τετάρτη στις 18:00-19:00! Συντονιστείτε μαζί μας στο: <https://1gymnocest.radio12345.com/>

Στιγμές γέλιου



Ο δάσκαλος ρωτάει την Μπουμπού:

- Για πες μου πόσο κάνει οκτώ βγάζω οκτώ;
- Δεν ξέρω, κύριε.
- Για σκέψου λίγο. Αν έχω οκτώ κεράσια και φάω και τα οκτώ, τι θα μου μείνει;
- Τα κουκούτσια!

Γιατί τα μαθηματικά είναι λυπημένα;

-ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ!

-Πως λέγεται η μελισσούλα που δεν παράγει μέλι;

-Σούλα

Εκφραζόμαστε για την ειρήνη

Οι μαθητές του σχολείου μας των τμημάτων Β2 και Β4 με την καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας κ. Μαργαρίτη Πολυξένη δήλωσαν με τη δική τους φωνή κατά του πολέμου λέγοντας :

ΝΑΙ στην ειρήνη!



Τμήμα Β2